

Πολιτική που δεν βασίζεται στην αλήθεια δεν μπορεί να λέγεται πολιτική....

Συντάχθηκε απο τον/την Vagelis Athanasiou

Σάββατο, 24 Σεπτέμβριος 2011 11:29 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 24 Σεπτέμβριος 2011 11:46

Είναι το ζητούμενο των ημερών....



Είναι ίσως γενικότερο ζητούμενο....η πολιτική και θέσεις τέτοιες που να μην αναμασούν το αδιέξοδο μα λύσεις εφικτές, λύσεις ρεαλιστικές, άλλωστε η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού....

Είναι το ζητούμενο των ημερών...

Είναι ίσως το γενικότερο ζητούμενο... η αλήθεια.....

Καμία θέση, γνώμη, άποψη και προτεραιότητα δεν μπορεί να στέκει, δεν μπορεί να πέσει αν έχει μέσα της την αλήθεια.....

Η αλήθεια δεν έχει δόλο...

Η αλήθεια δεν έχει σκοπιμότητα...

Πολιτική που δεν βασίζεται στην αλήθεια δεν μπορεί να λέγεται πολιτική....

Συντάχθηκε απο τον/την Vagelis Athanasiou

Σάββατο, 24 Σεπτέμβριος 2011 11:29 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 24 Σεπτέμβριος 2011 11:46

Η αλήθεια απαριθμεί τα δεδομένα

Η αλήθεια ενίοτε σοκάρει....

Η αλήθεια αποκαλύπτει αδυναμίες, δυνατότητες, προοπτικές, λύσεις.....

Αλήθεια η πολιτική και οι πολιτικοί τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει (ουν), ποιος είναι ο σκοπός της (τους);

Να δίνει λύσεις, να διασφαλίζει προοπτικές, να υπηρετεί τον λαό και την αλήθεια....

Γι' αυτό και δεν πρέπει να φοβόμαστε την αλήθεια.....

Γι' αυτό και πολιτική που δεν κουβαλάει αλήθειες, είναι εξαπάτηση, δόλος, αγυρτεία....

Ο ελληνικός λαός οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια...

Και μέσα από αυτήν να βρει με αυτούς που θέλουν να υπηρετήσουν την αληθινή πολιτική, τις λύσεις και την χαμένη προοπτική...

Μόνο έτσι μπορεί να ξαναγεννηθεί η ελπίδα.....

Πολιτική που δεν βασίζεται στην αλήθεια δεν μπορεί να λέγεται πολιτική....

Συντάχθηκε απο τον/την Vagelis Athanasiou

Σάββατο, 24 Σεπτέμβριος 2011 11:29 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 24 Σεπτέμβριος 2011 11:46

Γιατί με την αλήθεια βρίσκει κανείς το νόημα και το πάθος να παλέψει την κατάσταση ξανά από την αρχή....πρώτα για τον εαυτό του, έπειτα για το συνάνθρωπο του, για τον τόπο του, τη χώρα που ζει, την πατρίδα....

Ζητάμε την αλήθεια....και ας γνωρίζουμε όλοι, πολιτικοί και πολίτες, ότι η μισή αλήθεια συνεχίζει να είναι ψέμα....

Ψέμα που λέμε στον εαυτό μας, στον συνάνθρωπο μας, στην κοινωνία...

Και το χειρότερο αν με βάση αυτό το ψέμα βγάλουμε συμπεράσματα και αναζητήσουμε λύσεις....οι συνέπειες θα είναι προϊόντα ψεύδους που θα απαιτούνε μεγαλύτερα ψεύδη που θα φέρουν αφού θα επεξεργάζονται λάθος δεδομένα μεγαλύτερες συμφορές.....

Γι' αυτό δεν πρέπει να απέχουμε ούτε κεραία από την αλήθεια.....

Είναι η μόνη λύτρωση μας... είναι η μόνη εγγύηση μας για να έχουμε αύριο....

Να λοιπόν τι πρέπει να ζητάμε στην πολιτική και σε ότι μας σερβίρεται από κάθε κατεύθυνση την αλήθεια, γιατί πολιτική που δεν βασίζεται στην αλήθεια δεν μπορεί να λέγεται πολιτική.....