

«Τι γυρεύει τέτοιαν ώ ρα ο ψαράς μέσα στη χώ ρα;».....

Συντάχθηκε απο τον/την Vagelis Athanasiou

Σάββατο, 01 Οκτώβριος 2011 09:56 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 01 Οκτώβριος 2011 14:08

«Τι γυρεύει τέτοια ώρα ο ψαράς μέσα στη χώρα;» λέει γνωστό ρεμπέτικο τραγούδι μ



ε την θαυμαστή αλληγορία που παραμένει μάλλον διαχρονική και πάει γάντι και με όσα βιώνουμε καθημερινά στη δική μας μικροκλίμακα....

Ο λόγος για μια κατάσταση που φαίνεται να απασχολεί και παράλληλα να ταλαιπωρεί πολλούς συμπολίτες μας στην παραλιακή Ηγουμενίτσας (χερσαία ζώνη), ύστερα από απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου να αστυνομεύσει στην περιοχή, απόφαση που μας φέρνει χρόνια πίσω όπου και πάλι ίσχυε ένα ιδιότυπο καθεστώς δυαρχίας στην πόλη της Ηγουμενίτσας με παρόμοιες παρενέργειες όπως οι σημερινές. Κάποια στιγμή και ελλείψει δύναμης ανδρών το εγχείρημα εγκαταλείφτηκε σε συνδυασμό με την αφαίρεση της χρησιμότητας της χερσαίας ζώνης από την ΟΛΗΓ Α.Ε.

Πέρασαν τα χρόνια, η ΟΛΗΓ Α.Ε διεκδικεί πάλι χρησιμότητα στη χερσαία ζώνη, το Κεντρικό Λιμεναρχείο βγήκε από τα κάγκελα αναλαμβάνοντας καθήκοντα τροχαίας και αστυνόμευσης, αλλά ο νους μας πάει ακριβώς ένα χρόνο πριν, την ίδια εποχή, με φαινόμενα και εξάρσεις που κράτησαν μέχρι τις αρχές του φετινού καλοκαιριού...

Ας θυμηθούμε όμως πως είχε η κατάσταση στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και στις γύρω περιοχές ακριβώς ένα χρόνο πριν.....

Μετανάστες χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα στήνουν κάθε βράδυ ανθρώπινο κλοιό στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και προσπαθούν να περάσουν στα πλοία, απελπισμένοι ορμάνε στις νταλικές, σκίζουν μουσαμάδες, τις λιθοβολούν όταν δεν τα καταφέρνουν, επιτίθενται σε λιμενικούς και αστυνόμους. Το λιμενικό μάλιστα αδυνατεί να βγει από τα κάγκελα και με το ζόρι καταφέρνει να κρατήσει την τάξη εντός, μάλιστα κάποιοι άνδρες του ειδικού κλιμακίου υπερφορτωμένοι και κουρασμένοι συχνά παρουσιάζουν εκρήξεις βίας...

Σταματάμε την περιγραφή εδώ γιατί ξυπνάμε δυσάρεστα συναισθήματα.....και καταστάσεις που δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε... βέβαια το θέμα λύθηκε με το συντονισμό όλων των υπηρεσιών, τη βούληση της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων, ύστερα

«Τι γυρεύει τέτοιαν ώρα ο ψαράς μέσα στη χώρα;».....

Συντάχθηκε απο τον/την Vagelis Athanasiou

Σάββατο, 01 Οκτώβριος 2011 09:56 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 01 Οκτώβριος 2011 14:08

από αλληπάλληλες συσκέψεις και προηγουμένως δυναμικές κινητοποιήσεις της τοπικής κοινωνίας....

Ας μας απαντήσουν λοιπόν από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας:

Τι άλλαξε από πέρυσι την ίδια εποχή μέχρι σήμερα και βγήκαν έξω από τα κάγκελα αναλαμβάνοντας επιπλέον καθήκοντα;

Μήπως αυξήθηκε η δύναμη ανδρών;

Αν βιώσουμε ακραίες καταστάσεις το λιμενικό θα μπορέσει να ανταποκριθεί;

Μήπως πάλι δεν θα χρειαστεί πνεύμα συντονισμού και συνεργασίας όλων των υπηρεσιών και φορέων;

Γιατί λοιπόν να μην είναι ο καθένας στο πόστο και τη θέση που μπορεί να αποδώσει καλύτερα προασπίζοντας τα συμφέροντα και το όφελος των πολιτών;