

Η αποδοχή της τρανσέρας ή απένταξη του λιμανιού...

Συντάχθηκε απο τον/την vdella
Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2011 23:47 -



Στην "προσφιλή" τακτική των απειλών και των εκβιασμών κατέφυγε το Υπουργείο Υποδομών, σχετικά με το έργο της Γ' φάσης του Λιμανιού της Ηγουμενίτσας, συνδέοντάς το άρρηκτα με το περιβαλλοντικό έγκλημα που σχεδιάζεται να γίνει για μια ακόμα φορά στη Γωνιά!

Η περιοχή της Γωνιάς μετατρέπεται σε κρανίου τόπου, λόγω της προχειρότητας στο σχεδιασμό αλλά και της εμμονής των αρμοδίων να αγνοούν τους τοπικούς φορείς.

Σε συνέχεια των αντιδράσεων αλλά και της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου την π. Τετάρτη, ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Γιώργος Κάτσιнос και ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας Θωμάς Πιτούλης επισκέφθηκαν την Παρασκευή τον Υφυπουργό Υποδομών Γιάννη Μαγκριώτη, ώστε να του μεταφέρουν τους προβληματισμούς και να ζητήσουν το έργο αυτό να μην συνοδευτεί με μια ακόμα περιβαλλοντική πληγή...

Ο Υφυπουργός αντί άλλης απάντησης, στους δύο εκπροσώπους του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Νομού Θεσπρωτίας έθεσε ένα εκβιαστικό δίλημμα: «Η αποδέχεστε το έργο ως έχει ή απεντάσσεται...».

Ο Υφυπουργός υποστήριξε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη μελέτη ώστε να αποφευχθεί η ολοκληρωτική καταστροφή στη Γωνιά είναι αδύνατη, γιατί αλλάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου της Γ' φάσης του λιμανιού, όπως αυτό εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και άρα εάν η τοπική κοινωνία θέλει το έργο πρέπει να το αποδεχθεί ως έχει... μαζί με την καταστροφή της Γωνιάς!

Φυσικά με ένα ανάλογο εκβιαστικό δίλημμα είχε ξεκινήσει πριν από χρόνια και η πρώτη φάση του λιμένα Ηγουμενίτσας. Τότε προβλέπονταν η λήψη αδρανών (αμμοληψία) από το Δρέπανο. Στις αντιδράσεις του Δήμου, το Υπουργείο έδωσε την ίδια με τη σημερινή

Η αποδοχή της τρανσέρας ή απένταξη του λιμανιού...

Συντάχθηκε απο τον/την vdella
Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2011 23:47 -

απάντηση. Η αποδέχεστε αυτή τη λύση ή έργο δεν γίνεται...

Φυσικά τότε, ο Δήμος και οι λοιποί φορείς απάντησαν ότι είναι προτιμότερο να μην γίνει το λιμάνι και να παραμείνει το Δρέπανο στη... θέση του και το τότε Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ υποχρεώθηκε να βρει άλλη λύση.

Η ιστορία λοιπόν επαναλαμβάνεται... και ως είθιστε... ως τραγωδία!

Το ερώτημα σήμερα δεν είναι τι θα πράξουν οι φορείς της Θεσπρωτίας, αλλά ποιος θα πάρει, υπό τις παρούσες συνθήκες, την πολιτική ευθύνη και το κόστος για την απένταξη ενός εθνικού έργου διά.... "ασήμαντον" αφορμή μάλιστα...

Άλλωστε τα εκβιαστικά διλήμματα είναι πολύ εύκολα, αλλά μπορεί καμιά φορά να φέρουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα...